

Aan br. en zr. G8-G1  
per e-mail

WP1, 15 maart 2021

Beste G8 en G1,

Wij hebben jullie afscheidsbrief in goede orde ontvangen. Ook bij ons zijn er gemengde gevoelens. Jullie zijn lange tijd meelevende leden van onze gemeente geweest en hebben tal van taken verricht in en ten behoeve van onze gemeente. Daar kunnen jullie met dankbaarheid op terugzien, zo lazen wij, en dat geldt ook voor ons.

Daarom is het des te verdrietiger dat de laatste jaren geheel anders zijn verlopen. We kwamen toen tegenover elkaar te staan.

Wij hopen en bidden dat onze verhoudingen ooit genormaliseerd zullen worden en leggen dat in de handen van onze God aan wie wij allen rekenschap verschuldigd zijn. Wij wensen jullie een goede plaats toe in jullie nieuwe gemeente.

Met christelijke groet,  
namens de kerkenraad,

KR-S2.3, scriba

PS: Jullie stukje voor het mededelingenblad zal in het eerstvolgende nummer worden opgenomen.

Bijlage: verklaring met jullie formele kerkelijke gegevens