

---

**Van:** M1

**Verzonden:** dinsdag 9 maart 2021 12:48

**Aan:** KR-S2.3

**Onderwerp:** RE: vertrek

Beste KR-S2.3,

Duidelijk, dan blijft de datum van afkondiging zondag 14 maart as.

Wel wil ik je dan nog vragen om de volgorde van afkondiging om te draaien. Dus eerst de afkondiging over het vertrek van G8 en G1 en daarna die van ons. Dit omdat ons vertrek nog aanstaande is en het vertrek van G8 en G1 al veel eerder heeft plaatsgevonden.

Fijn dat we de attestatie deze week tegemoet kunnen zien.

Met vriendelijke groet,

**M1**

---

**Van:** KR-S2.3

**Verzonden:** dinsdag 9 maart 2021 10:43

**Aan:** M1

**Onderwerp:** Re: vertrek

Beste M1,

Duidelijk.

Wat betreft de datum: De mededeling doorschuiven naar de 21e is niet mogelijk. Dan hebben we een gastpredikant en deze mededeling hoort in een dienst waarin onze eigen predikant voorgaat.

De attestatie (met begeleidend schrijven, zoals procedureel telefonisch al besproken) komt er deze week aan.

Groet,

KR-S2.3

---

**Van:** M1

**Verzonden:** maandag 8 maart 2021 20:57

**Aan:** KR-S2.3

**Onderwerp:** RE: vertrek

Beste KR-S2.3,

De tekst van de afkondiging is akkoord en inderdaad betreft het ook [dochter].

Wel zouden we graag zien dat deze tekst niet op zondag 14 maart maar op zondag 21 maart as. wordt afgekondigd.

We gaan er vanuit dat de kerkenraad de attestaties aan ons heeft afgegeven voordat de gemeente wordt geïnformeerd over ons vertrek.

Met vriendelijke groet,  
**M1 & G35**

---

**Van:** KR-S2.3

**Verzonden:** zaterdag 6 maart 2021 19:23

**Aan:** M1

**Onderwerp:** vertrek

Beste M1 en G35,

De kerkenraad heeft jullie schrijven d.d. 19 februari 2021 (aanvraag attestatie) in goede orde ontvangen.

Wij gaan ervan uit dat het verzoek ook [dochter] betreft.

Een reactie daarop volgt op korte termijn.

Wij zijn voornemens jullie vertrek op zondag 14 maart aanstaande op de gebruikelijke manier af te kondigen.

Daarnaast willen we heel beknopt nog wat toevoegen.

We gebruiken daarbij de woorden 'verdriet en gebrokenheid' zonder verdere duiding.

Daarnaast een woord van dank en een wens/bede voor de toekomst.

Wij menen dat we op deze manier recht doen aan een christelijke manier van afscheid nemen én aan de formele burgerlijke regels betreffende de privacy.

De mededeling (tevens betreffende het vertrek van G8 en G1) is als volgt geformuleerd:

*In verband met hun aanstaande verhuizing naar WP16 gaat het gezin van M1, G35 en [dochter] onze gemeente verlaten. Zij gaan met attestatie naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te WP3.*

*G1 en G8 hebben besloten lid te worden van een PKN-gemeente in WP1. Hun kinderen blijven lid van onze gemeente.*

*Beide gezinnen zijn vele jaren lid geweest van onze gemeente en hebben lief en leed met ons gedeeld. Naast dankbaarheid voor hun inzet in en voor de gemeente is er bij hun vertrek ook verdriet en gebrokenheid. God kent al onze harten. In dat besef dragen we straks onze broeders en zusters in gebed aan de Heer op en bidden dat zij een goede plaats mogen vinden in hun nieuwe gemeenten.*

Mochten jullie ons hierover nog wat willen meegeven, dan graag uiterlijk dinsdag 9 maart aanstaande.

Met christelijke groet,  
namens de kerkenraad,

KR-S2.3, scriba