

From: Vertrouwenspersoon
Sent: Monday, May 18, 2020 1:05 PM
To: G1
Subject: Re: n.a.v. uw meldingsformulier

Beste G1,

Wat een ellende. De toon in je mail is boos, gefrustreerd, lamgeslagen. En ik weet, zelfs na lang nadenken geen route waar ik heel erg tevreden van word. Ik wil graag mijn ingevingen met je delen. Maar nogmaals ik ben er niet zo tevreden over. Want als iemand slachtoffer word van seksueel misbruik door bijv. een dominee, dan kan diegene naar de Klachtencommissie. Niet de partner of iemand anders, alleen het slachtoffer zelf. Voor alle andere misstanden in de kerk is er alleen maar de gebruikelijke kerkelijke weg. En die is je tot op heden niet zo goed bevallen.

Eerst een uitstapje uit de kerk: Huiselijk geweld gericht op de man is iets wat wel degelijk voorkomt. En het is heel pijnlijk als daar grappen over worden gemaakt. Wellicht heb je al hulp gehad, wellicht wil je daar geen hulp voor. Maar mocht je daar nu of in de toekomst over willen spreken, kijk dan een op www.mannenmishandeling.nl

Je typt over een hulp vragen aan de KR. En daar werd je niet gezien. Heb je de visitatoren ook over gesproken? Heb je de situatie eventueel op de classis gebracht?

Verder bedacht ik nog: Je typt dat er [. . .]. Spreek jij die mannen? Kunnen jullie samen 'een vuist' maken? Samen visitatoren, en de classis spreken?

Als je het hard wil spelen zou je wellicht nog je licht kunnen opsteken bij een advocaat. Of aangifte doen tegen je ex-vrouw. Maar ja, jij wil vooral herhaling voorkomen. En met welk middel haal je welk doel? Misschien samen met andere mannen is er wel een middel is tot dat doel.

En dat is hoe ver ik, ook na overleg met mijn collega, ben gekomen. Uiteraard sta ik open voor een reactie op deze mail.

Ik wens je sterkte. En ik hoop dat je, ondanks de waardeloze acties van het grondpersoneel, God onze Vader kunt blijven zien en meemaken.

Vriendelijke groet,

Vertrouwenspersoon Meldpunt Misbruik

www.meldpuntmisbruik.nl

