

Aan: (de leden van de) kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te WP1

WP1, 1 september 2019

Betreft: verzoek – op weg naar verzoening

Geachte leden van de kerkenraad, geliefde broeders en zusters, beste (namen afzonderlijke kerkenraadsleden)

De ontwikkelingen van de afgelopen weken vragen om een goede afloop inzake uw conflict met ons. Nog steeds is het ons diepe verlangen om tot bijbelse verzoening te komen. Omdat pogingen om in gesprek te komen met u over wat ons bezighoudt al jaren zijn geblokkeerd, zijn we genoodzaakt u weer een brief te schrijven.

We willen graag beginnen met uit te spreken dat wij niet boos zijn. De afgelopen jaren zijn voor ons een emotionele achtbaan geweest met eigenlijk uitsluitend dieptepunten. Het kerkelijke conflict had op veel gebieden ingrijpende gevolgen. Maar onze hemelse Vader verricht wonderen. Hij was erbij, ook in de afgelopen jaren. Wij leven nog en we zijn als gezin nog bij elkaar. We hebben geleerd los te laten en alleen op God te vertrouwen. Daar was het veilig. En ons verlangen gaat nog steeds uit naar de omgang met u en met de gemeente.

Vertrouwen

Al meerdere keren gaven we aan het vertrouwen in u te zijn kwijtgeraakt. Nu alles chronologisch en vollediger in kaart is gebracht op de website www.mijnkerkinorde.nl is er feitelijk nog méér reden om u niet te vertrouwen. Met afgrijzen en verbijstering hebben we kennis genomen van wat er allemaal gepasseerd is achter onze rug om. En dat in een kerk waar we zeker in het eerste jaar van het conflict nog wél vertrouwen hadden. Ons vertrouwen is nog veel meer beschaamd dan het al was. Wat spijt ons dat! G8 heeft een deel van de stukken gelezen die u voor ons verborgen wilt houden, G1 heeft dat tot op heden uit zelfbescherming niet gedaan. Desondanks willen heel graag het gesprek met u. We doen een ernstige oproep aan u om ons dit niet nóg langer weigeren.

Beeldvorming – diepe wonden

Wij hebben zo onze eigen ideeën over het vervolg en over wat u en ons te doen staat. Echter, we zijn ons er heel goed van bewust dat de door u gecreëerde beeldvorming inmiddels nooit meer ongedaan kan worden gemaakt. De schade is werkelijk enorm en dat heeft dagelijks grote invloed, verdrietig makend, op ons gewone leven. Elke dag weer. Zonder nu in te gaan op de verschillen in zienswijze die er momenteel leven, willen we u vragen of u eens onder woorden wilt brengen hoe ú de toekomst voor u ziet. U, ieder voor zich, en als kerkenraad. We zijn daar erg benieuwd naar.

Verzoening – dienend ambt

Het zou fijn zijn als vertrouwen weer terug gewonnen kan worden. En ergens hebben we de verwachting, of minstens de hoop, dat u dat diep van binnen ook wilt.

Ons standpunt inzake het doen van onderzoek naar de feiten en het laten onderzoeken van zowel ons als uw handelen is derhalve ongewijzigd. U heeft daartoe overigens al diverse keren besloten, dus misschien wordt het gewoon tijd om dat uit te voeren samen met ons. Het is ook gewoon fijn om elkaar te kunnen zeggen waarover we het eens zijn. Zo'n onderzoek vormt meteen de toegang tot gesprekken waarin we elkaar als broers en zussen kunnen zien.

Er is ons diverse keren gezegd dat een onderzoek u en ons verder uit elkaar kan drijven. Het is uiteraard mogelijk dat het zo'n vervolg krijgt, maar dit kan niet vooraf al door een van beide partijen worden uitgesproken, want dan is het slechts een manier geworden om ergens onderuit te komen. Er is alleen

wel méér nodig dan een onderzoek. Om verhoudingen te herstellen is er een diep besef nodig van geslagen wonden. Er is erkenning nodig, het vragen om vergeving is nodig. En, naar wij hopen is het ook mogelijk om vergeving te schenken en om vertrouwen op te bouwen. Allemaal noodzakelijke stappen op weg naar verzoening. We hebben de diepe overtuiging dat alleen een grondige schoonmaakbeurt waarbij niets meer wordt toegedekt helend is. Een proces waarin wij, maar nu ook voormalige of huidige ambtsdragers hun volle verantwoordelijkheid nemen, is helend. Voor u, voor ons, voor de gemeente. Dat is dienend aan het kerk-zijn. Verzoenen en verhullen kunnen nu niet langer samengaan. Het dilemma waarvoor u zich kennelijk al die jaren geplaatst zag, bestaat niet meer. De weg naar bijbelse verzoening ligt nu open. God wil niets liever dan zich verzoenen met ons, mensen die weten dat ze zijn verzoening nodig hebben.

Nabije toekomst - verzoek

Kortom, wilt u ons laten weten hoe u de toekomst met ons ziet? We vragen u daarbij niet oppervlakkig en vluchtig te antwoorden, maar echt op basis van wat u allemaal aan materiaal voorhanden heeft.

Heel graag gaan wij samen met M1 met u in gesprek over de aanpak van de weg naar verzoening. Onze raadsman zal hier wel bij aanwezig zijn om afspraken te borgen. Wij willen voorkomen dat wij vanwege onachtzaamheid en kwetsbaarheid opnieuw (zie januari 2017 en de maanden daarna op www.mijnkerkinorde.nl) over het hoofd zien om heldere en bindende afspraken ter plekke vast te laten leggen.

Om te voorkomen dat uw handelen teveel onder het landelijke vergrootglas komt te liggen, hebben wij M1 gevraagd om uw reacties op onze vragen vooralsnog niet op de website te plaatsen. Liever doen we dit in overleg met u en stemmen we af wat/of er kan worden gepubliceerd.

Vervolg

Tot afgelopen zaterdag 31 augustus heeft u tijd gekregen om in de publicaties op de website www.mijnkerkinorde.nl de volgens u noodzakelijke verbeteringen of omissies aan te geven. U heeft daar als verantwoordelijke in het verwerken van gegevens geen noodzaak toe gezien. Wij gaan er derhalve vanuit dat u instemt met wat er aan feiten op de site vermeld staat.

Net als u zien ook wij uit naar de uitspraak van het Gerechtshof te 's Gravenhage naar aanleiding van uw Hoger Beroep en naar aanleiding van het Hoger Beroep van het kerkgenootschap (de gemeente), beide met de bedoeling G1 geen inzage te geven in wat er in de brief van 19 december 2015 aan smaad en laster over haar is geschreven. De rechtszaak kan nu, dankzij de gegeven noodzakelijke transparantie, echter geen belemmering meer zijn om te komen tot verzoening.

Het gaat in deze kwestie al bijna 5 jaar om de verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar ons en de gemeente en geenszins om persoonlijke conflicten. De gegeven openheid stelt u zelfs in staat om uw tweesporenbeleid, zoals verwoord door uw preses aan het Gerechtshof, voort te zetten. Wij betreuren uw wens om nog verder te procederen vanwege 'principiële redenen'. Wat zijn principes? Dat een gemeentelid ernstig geschaad mag worden? We vinden het voorspiegelen van principiële redenen betreurenswaardig en we gaan ervanuit dat u zich hiervoor schaamt. Dat hopen we dan toch. Wij zullen daar echter niet meer dan de strikt noodzakelijke energie en tijd in steken, nog los van de vraag of onze financiële middelen opnieuw toereikend zijn.

Enkele slotopmerkingen

U mag over ons geen publicaties doen zonder onze instemming. Zie daarvoor onze privacyverklaring en de brief van onze advocaat aan uw advocaat d.d. 20 mei 2019. Het spijt ons dat we deze herhaling van het verbod noodzakelijk achten.

Nu alle documenten voor u en ons inzichtelijk en toegankelijk zijn, overwegen we om ze ook vrij te geven aan de gehele gemeente. De kerkelijke gemeente is namelijk door u ook als partij betrokken gemaakt bij de rechtszaak, en heeft daar dus belang bij, zo niet recht op.

Met vriendelijke broeder- en zustergroet,