

Van: VS2

Verzonden: maandag 8 januari 2018 19:26

Aan: G1 & G8

CC: M1

Onderwerp: bijzondere visitatie.

Geachte broeder G8 en zuster G1& br. M1,

In de eerste plaats wensen wij u Gods zegen toe voor het jaar 2018.

Wij hebben de laatste maanden van 2017 diverse mail van u ontvangen, waarvan de laatste een kopie van uw mail aan de kerkenraad van WP1 d.d. 20 december 2017. Deze hebben we op 27 december j.l. in een vergadering besproken. Het doet ons pijn en verdriet te constateren dat het gesprek van de 11e september en het vervolg daarop niet heeft geleid tot andere inzichten. Sterker nog: dat de toonzetting in de laatste correspondentie de nodige cynisme bevat die zowel de kerkenraad als de visitatoren niet verdienen. Dat doet pijn.

In gebed tot ons Hemelse Vader en met de beste bedoelingen hebben we er naar gestreefd tot een advies te komen dat recht zou doen aan alle betrokkenen en voor alle partijen passend zou zijn. Uiteindelijk met het doel om elkaar in Christus te vinden.

Wij danken u voor uw heldere manier van formuleren en voor de openheid waaruit uw kwetsbaarheid en uw ergernis blijkt.

Helaas zijn we in gezamenlijkheid niet tot de uitvoering van ons advies gekomen of op een ander manier elkaar tegemoet gekomen om met elkaar in gesprek te treden. U zelf verklaart, in uw schrijven van 5 december (impliciet) dat u het verzoek tot bijzondere visitatie hebt ingetrokken. We betreuren het, dat u de uitkomst van de bezinning in de kerkenraad niet hebt willen afwachten, maar eenzijdig hebt besloten om een andere weg in te slaan die bij voorbaat de uitkomst van de bijzondere visitatie blokkeert. Wij concluderen dat onze taak als visitatoren hiermee formeel is beëindigd.

Op 11 september j.l. hebben ds. VS1 en ondergetekende een gesprek met u gehad. Zowel het eerste gesprek als alle daarop volgende correspondentie hebben een diepe indruk op ons gemaakt en hebben ons keer op keer intens bezig gehouden. Wij voelen de behoefte om deze hulpvraag in twee aparte persoonlijke gesprekken af te ronden. In het vertrouwen dat er geen persoonlijke drempels blijven liggen. Wat ons betreft geen enkele belemmering als hier een vertrouwenspersoon bij aanwezig is. We hopen oprecht dat u hier voor open staat.

Voor de volledigheid delen wij u nog mee dat het advies en de correspondentie wordt opgenomen in het archief van de Classis .

Wij vertrouwen er op u met het bovenstaande van dienst te zijn en zien uw eventuele reactie graag tegemoet.

In Christus verbonden

Namens het college van visitatoren,
VS2