
Van: ND1

Verzonden: woensdag 25 september 2019 12:08

Aan: M1

Onderwerp: Wens anonimiteit niet gehonoreerd

Dag M1,

Bij dezen zwart op wit namens het Nederlands Dagblad:

Het was een journalistieke keuze van de krant om u met naam en toenaam te noemen. We gingen daarmee dus in tegen jouw verzoek om uw verhaal anoniem te doen. Dat is in overleg met de hoofdredactie gegaan, omdat we te weinig redenen zagen om uw naam niet te noemen. Zie ook mijn mail aan u van donderdag 8 augustus (17.47 uur) waarin ik schrijf:

Dag M1,

Ik heb het overlegd met de hoofdredactie en het is zo dat we inderdaad uw naam sowieso mogen noemen. U krijgt dus wel extra tijd om de feitelijke onjuistheden aan te geven. Ik wil zelf graag een tekst plaatsen die feitelijk klopt en waarin u zich herkent.

Als u om 20.00 uur kunt reageren, heel graag. Ik blijf tot die tijd in Amersfoort, zodat ik de wijzigingen zelf nog kan doorvoeren (in plaats van dat het via een eindredacteur zou lopen).

Vriendelijke groet,

ND1

Met vriendelijke groet,

ND1

Redactie Kerk en Religie



Postadres: Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort

nd.nl

Bezoekadres: Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort

088 1 999 999



Wij bestaan 75 jaar! Vier dit mee op 28 september.
Kijk op nd.nl/75jaar