

---

**Van:** G1

**Verzonden:** zaterdag 24 juni 2017 10:50

**Aan:** VS1; VS2

**CC:** KR-S2.2; M1

**Onderwerp:** RE: Kerkvisitatie

Geachte visitatoren,

Op vrijdag 9 juni hebben wij onze kwestie met de kerkenraad van de GKv WP1 aan u voorgelegd.

Op zaterdag 10 juni werden wij vanwege een aantal mails die over en weer gingen, door één van u gebeld met de vraag of het om gewone of om bijzondere visitatie gaat. We hebben aangegeven dat het om bijzondere visitatie gaat. Behandeling voorafgaand aan 12 juni, de avond waarop u als visitatoren in WP1 aanwezig was, was derhalve niet nodig.

Op donderdag 15 juni heeft u ons telefonisch laten weten dat het college van visitatoren pas op 21 augustus bij elkaar komt. Afhankelijk van het gegeven of ook de kerkenraad zijn mening over de kwestie dan al heeft gegeven, kunt u vervolgens een afspraak met ons maken.

Het kan zijn dat wij in het bovenstaande iets niet correct hebben weergegeven: in dat geval worden we graag door u gecorrigeerd.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat we dit goed begrepen hebben en daarom voelen we ons genooddaakt erop te reageren.

We brengen nogmaals onder de aandacht dat in deze kwestie spoed nodig is. Als het goed is, heeft u begrepen dat de situatie voor ons en verwanten onhoudbaar is geworden. Al vanaf februari dit jaar worden wij steeds aan het lijntje gehouden, en nu laat u ons dus helaas gewoon weer enkele maanden langer wachten. Een gesprek dat naar verwachting op z'n vroegst pas begin september zal gaan plaatsvinden, vinden wij op dit moment onoverkomelijk ver weg.

We kennen de classicale regelingen hier niet precies, maar na ingewonnen advies is ons gebleken dat de gang van zaken erg merkwaardig is. Een zaak die al lang en breed bekend is bij de kerkenraad, hoeft niet eerst te wachten op een reactie van de kerkenraad: de kerkenraad heeft al een standpunt in deze kwestie zoals verwoord in de brief van 3 april jl. en dat is ook de reden waarom de hulp van visitatoren wordt ingeroepen. De visitatoren kunnen zonder dat de kerkenraad daar eerst opnieuw over hoeft samen te komen een eerste gesprek met ons houden. Het is immers voor de kerkenraad al een afgedane zaak: daarom voelen we ons ook genooddaakt ons tot u te wenden in de hoop dat op die manier een heilzame doorbraak kan komen. Wellicht kunt u hiervoor ook navraag doen bij visitatoren van andere classes wat daar gebruikelijk is.

We hebben u gevraagd om neutraliteit en daarmee gelijkwaardigheid te waarborgen. U zou daarmee ons een stukje veiligheid geven. In dat kader willen we u ook vragen om elke mail die over deze kwestie over en weer is gegaan en de mails die hierna volgen, ook aan ons te doen toekomen. We hebben echt de angst dat het vanaf het begin weer helemaal mis kan lopen, dus we houden de communicatie graag open en helder. We zien uw positieve reactie graag tegemoet.

Deze mail gaat ook cc naar M1, die zich in deze kwestie bij ons heeft aangesloten.

Met vriendelijke groet

G8 en G1