

Van: M1
Verzonden: donderdag 30 maart 2017 19:23
Aan: Diaconie GKV WP1
Onderwerp: avondmaal 2 april

Broeders,

Jullie hebben maandag tijdens de talstellingsvergadering gehoord (toen de eventuele talstelling van G5 en G8 aan orde kwam) dat er tot op heden nog steeds geen verzoening is bereikt in het eerdere conflict met de kerkenraad waar ook ik in betrokken ben. M3 gaf (terecht) ook aan dat er vanuit kerkenraad nog altijd geen communicatie richting gemeente is geweest over verzoening in dit conflict.

Ondanks een mooi en hoopvol gesprek op 19 januari jl. tussen kerkenraad enerzijds en G8 & G1 en mij anderzijds, wat een goede start was voor de weg naar gezamenlijke verzoening, zijn we nu al weer ruim 2 maanden verder. In die 2 maanden worden afspraken die 19 januari gemaakt zijn qua volgorde van "afhandelen" en het tijdsplan waarbinnen dit zou gebeuren niet ingevuld/nagekomen. Veel meer details wil ik daar nu niet over kwijt. Het duurt allemaal veel te lang en gaat veel te moeizaam. We weten harten niet te bereiken.

Afgelopen dinsdag hebben G8 & G1 en ik een brief geschreven aan alle kerkenraadsleden waarin we aangegeven hebben dat het nu stopt voor ons en we niet langer in gesprek (blijven) gaan hierover met de kerkenraad. We hebben dat in de brief als volgt verwoord:

"Verder moeten wij met het nodige verdriet vaststellen dat wij gedurende de afgelopen twee maanden de energie zijn kwijtgeraakt en de moed zijn verloren om nog verder te gaan. De weg naar verzoening, die op 19 januari hoopvol met u werd ingeslagen, heeft ons vanwege de invulling, de procesgang en de wijze van benaderen voortdurende spanning opgeleverd en ons te zeer uitgeput."

Broeders, onder deze omstandigheden is het voor mij dan ook niet mogelijk om zondag onbezwaard het Avondmaal te vieren. Althans niet in WP1.

Het is verdrietig dat ik jullie niet anders kan berichten, maar we weten ons gelukkig in Christus met elkaar verbonden. Wens jullie oprecht een goede zondag/viering toe.

PS: In praktische zin betekent dit ook dat ik wil vragen of iemand van jullie mijn roostertaak rond het avondmaal zondag wil overnemen waarvoor op voorhand mijn dank!

Met hartelijke groet,
M1