
Van: M1

Verzonden: zaterdag 29 oktober 2016 12:23

Aan: 'Diaconie GKv WP1'

Onderwerp: VERTROUWELIJK

Broeders,

Ik moet jullie helaas mededelen dat ik afgelopen donderdag in het moderamenoverleg heb aangegeven dat ik mijn taken als ambtsdrager neerleg, naar ik hoop tijdelijk. Dit heeft uiteraard alles te maken met de conflictsituatie die er bestaat tussen kerkenraad enerzijds en G5 en G1 anderzijds, jullie kennen mijn betrokkenheid daarbij.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 3 oktober jl. aangegeven een nieuwe weg van excuus en herstel richting G5 en G1 in te willen slaan in dit conflict, dat leek/was een doorbraak. Helaas kan ik niet anders dan vaststellen dat de wijze waarop dat nu gedaan wordt meer weg heeft van "zand erover" dan echt terug willen kijken naar wat er fout is gegaan en vanuit daar oprecht excuus en schoon schip willen maken ook/juist binnen de kerkenraad zelf. Concreet benoemen wat niet goed was en op die wijze inhoud en vorm geven aan een excuus richting G5 en G1 is nodig, het blijkt voor de kerkenraad erg moeilijk om daar invulling aan te geven (tot nu toe).

Ik loop zelf vast op de wijze waarop het ambt ingevuld wordt, hoe oprecht we elkaar echt willen vasthouden in Christus en dan ook bereid zijn eigen fouten te erkennen. De ander de voeten te willen wassen, naar het voorbeeld van Christus. Dat legt een enorme druk op mij persoonlijk maar ook op mijn nog kunnen functioneren als ambtsdrager omdat ik als ambtsdrager, en natuurlijk ook omdat ik juist intens betrokken ben bij deze kwestie, me medeverantwoordelijk voel voor wat er (niet) gebeurt. Dat is een puur persoonlijke afweging die ik maak en waarbij ik nu dus tot de conclusie ben gekomen dat die druk te groot wordt. Vandaar dat ik mijn taken neerleg. Let wel, geen ontheffing dus maar een "time-out". Daarmee heb ik ook oog voor het feit dat de kerkenraad komende tijd nog vergadert over deze kwestie en het moderamen me gevraagd heeft, alvorens een definitieve beslissing te nemen over mijn ambtsdragerschap, de uitkomst daarvan af te wachten.

Dit gegeven is vertrouwelijk en nu alleen bekend bij moderamen en jullie, dus nog niet bij hele kerkenraad. Dat wil ik ook (nog) niet en dus verzoek ik jullie ook met klem om dit vertrouwelijk te behandelen en dus niet met anderen te delen. Mijn "time-out" nu moet niet de druk zijn voor kerkenraad om zaken anders te gaan doen, ze moeten zelf tot het inzicht komen wat nodig is.

Praktisch gezien betekent dit wel dat ik dus in ieder geval de komende weken niet beschikbaar ben voor diaconale taken/werk. Onze vergadering is pas eind November dus dat duurt nog even en ik hoop dat er dan in ieder geval meer duidelijkheid is gekomen. Ik hoop en bid dat er dan geen drempel meer is om mijn ambt weer op te pakken en samen met jullie het mooie diaconale ambt met plezier in te vullen. Ook in die zin weten we ons volledig afhankelijk van Hem.

Ik beseef ook dat ik hiermee ook in praktische zin een extra druk neerleg bij jullie, dat betreur ik ten zeerste. Toch ben ik tot de afweging gekomen die ik jullie nu hierboven heb toegelicht. Ik zal met D3 sowieso nog in contact blijven ook over de praktische zaken en het vervolg.

We blijven in Christus verbonden geliefde broeders!

Hartelijke groet,

M1