

Van: KR-S2.1

Verzonden: donderdag 27 oktober 2016 18:45

Aan: G8/G1

Onderwerp: Re: verzoek

Beste G8 en G1,

Jullie email brengt wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is weer in mijn gedachten. Ook de vraag wat ik als kerkenraadslid heb gedaan, wat mijn persoonlijk aandeel hierin is geweest en of deze twee zijn te scheiden.

Afgelopen zondag waren we in ████████ in de kerk waar we ████████ hebben gehoord over 1 Tess. 5:23. Christus heeft het volmaakte voor ons gedaan en wij mogen door Hem bij de Here horen. Voor mij de vraag of ik in mijn leven en in mijn handelen als kerkenraadslid het beeld van Christus heb laten zien. Hoe het ook zij, in de liefde van Christus weet ik mij ook met jullie verbonden.

Jullie vragen om in een gesprek 'volledig openheid over de echte gang van zaken te geven'. Om samen de twee jaar door te nemen met alle emoties zoals verdriet en boosheid, lijkt mij niet goed. Hier spreek ik ook over mijn eigen emoties. Als we in een gesprek naar voren kunnen kijken om samen op te trekken in de gemeente, dan wil ik dat graag doen.

In Christus verbonden,

KR-S2.1

Van: KR-S2.1

Verzonden: maandag 24 oktober 2016 17:12

Aan: G8/G1; KR6

Onderwerp: Re: verzoek

Beste G8 en G1,

Na thuiskomst las ik vandaag jullie email. Over een reactie op jullie email wil ik even nadenken. Einde deze week zal ik reageren.

Met broedergroet,

KR-S2.1

Van: KR6

Verzonden: zondag 23 oktober 2016 19:08

Aan: G8/G1

Onderwerp: RE: verzoek

Geliefde G8 en G1,

Na lezen van jullie e-mail heb ik opnieuw nagedacht over alle verdrietige dingen die in de afgelopen twee jaar zijn gepasseerd en over mijn rol hierbij. Ik kwam uiteindelijk op twee Bijbelteksten die in recente preken aan de orde geweest zijn.

De bijbel houdt ons voor dat 'het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft om verzoening te brengen voor onze zonden (1 Joh 4:10). In Fil 1: 1 spreekt Paulus zijn dankbaarheid uit voor het feit dat wij 'een in Christus' zijn.

In de afgelopen 2 jaar is het ons (ik bedoel hier alle betrokkenen inclusief mijzelf) niet gelukt om vanuit dit bevrijdend evangelie te denken, te doen en te leven. Ik ben erg verdrietig en teleurgesteld over alle menselijke dingen - ook bij mij- die verzoening en heling in de weg stonden en het zicht op Gods goedheid belemmerden.

Kijkend naar de toekomst geloof ik oprecht dat de oplossing niet ligt in het opnieuw terugkijken naar de rol van een ieder in de afgelopen 2 jaar maar in het ons eigen maken van wat er in 1 Joh 4: 10 staat en te leven vanuit de eenheid in Christus. Een gesprek zoals jullie vragen/aanbieden mbt 'de echte gang van zaken' gaat m.i. hierbij niet helpen. Daarnaast heb ik het gevoel niet heel veel meer te melden te hebben dan dat ik enkele maanden geleden heb ingebracht in ons gesprek.

Ik heb jullie leren kennen als gelovige mensen die God willen volgen en jullie (vele) gaven en talenten willen inzetten voor Gods gemeente. Ik hoop dan ook oprecht dat jullie besluiten om lid te blijven van onze gemeente en om samen met andere betrokkenen een nieuwe start te maken. Voor alle duidelijkheid: ik raad jullie niet aan om alles maar met de mantel van de liefde te bedekken maar om jullie pijn en verdriet bij God neer te leggen en hem te vragen om vrede.

Graag ben ik bereid met jullie te praten over de beste manier om weer een vertrouwde plaats te vinden in onze gemeente.

Met broederlijke groet,

KR6

PS. Deze week ben ik veel van huis. Dinsdagavond is de enige mogelijkheid voor een gesprek.

Van: G8/G1

Verzonden: zaterdag 22 oktober 2016 9:00

Aan: KR6; KR-S2.1

Onderwerp: verzoek

Beste broeders,

Jullie weten dat wij nog dagelijks kampen met de gevolgen van alles wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Onze plek in deze gemeente is ons afgenomen, de integriteit van ons handelen is in een kwalijk daglicht gesteld. De schade voor ons en de kinderen is enorm. Kortom, het is inmiddels te onveilig om nog op een gewone manier te kunnen functioneren.

Wij zijn de balans aan het opmaken, we zullen de komende week een ingrijpende beslissing nemen over hoe we verder gaan.

We hebben in de afgelopen maanden en weken helaas moeten vaststellen dat jullie aandeel in ons verdriet en in dat van de huidige situatie heel erg groot is. Vandaar dat we graag van jullie vernemen of jullie nog een gesprek wensen. Voor ons is het inmiddels erg belangrijk of jullie (ieder voor zich) bereid zijn om volledig openheid over de echte gang van zaken te geven.

Met vriendelijke groet,

G8 en G1