

WP1, 7 april 2016

Onderwerp: herstel tussen kerkenraad en G8 en G1

Geachte broeders,

Opnieuw hebben we deze week een teleurstelling moeten verwerken. De door u voorgestelde mediation gaat niet door. Naast teleurstelling was er ook verdriet over de weigering. Ondanks dat mediation niet de oplossing kan bieden voor wat er tussen u en ons staat, waren we er toch van overtuigd dat we deze weg, hoe moeilijk ook, wilden gaan. We hebben dagelijks gebeden om de bereidheid vast te kunnen houden en om de bereidheid aan de kerkenraadskant te bewerken. U heeft geprobeerd om een stukje van de oplossing te bieden en zelfs dat is doodgelopen. Voor ons gaf dit het gevoel weer terug bij 'af' te zijn. Toch willen we graag verder in deze gemeente zoals we dat al vaak bij u hebben aangegeven.

Al eerder hadden we ons beraden op hoe we samen verder kunnen in deze gemeente. Tevergeefs hebben we tot nu toe bij u aangeklopt om na te komen wat u ons heeft toegezegd en wat u heeft besloten. We zien echter dat uw besluiten worden ondermijnd. Omdat het allemaal te lang duurt lijden inmiddels onze kinderen en enkele gemeenteleden ook onder deze zich maar voortslepende situatie. Wij gaan er nog steeds vanuit dat het tussen u en ons goed kan komen. We zouden graag met u in gesprek komen om het volgende toe te lichten:

- Wij zien graag dat de kerkenraad erkent dat het steeds opnieuw niet mogelijk was/is om de meeste punten waar te maken die ons zijn toegezegd. (Het gaat hierbij om besluiten van 22 juni, het gaat om afspraken met de kerkenraad via het trio, het gaat om toezeggingen in gesprekken die hier zijn gevoerd. De brs. KR11 en KR10 beschikken over een lijstje.);
- Wij zien graag dat de kerkenraad duidelijk uitspreekt dat wij het verzoeningsproces op geen enkel moment hebben vertraagd (daarbij ook het gegeven dat wij waar mogelijk ons hebben ingespannen om te werken aan herstel);
- Wij willen ons neerleggen bij het feit dat u niet aan een verdere verzoening kunt werken, omdat u hierover intern verdeeld bent. Wij zijn inmiddels zover dat we dit kunnen accepteren en er in kunnen berusten. We willen graag onze plek in de gemeente weer innemen. We zoeken voor onszelf en voor onze kinderen naar rust, naar veiligheid, naar een situatie waarbij we 'zonder voorbehoud gaven en talenten in kunnen zetten voor de gemeente' (zie besluiten 22 juni).
- In het gesprek met de preses op 23 februari zijn wij er op voorbereid dat wij (ongeacht wel of geen mediation) contact zouden hebben met degene die advies moet gaan uitbrengen ten aanzien van de verdeeldheid en de onmacht binnen de kerkenraad. Wij denken dat deze periode schadelijk is geweest voor de gemeente en wij vinden het net als u goed om als gemeenteleden een bijdrage te leveren aan het advies. Onze insteek is dat we in de toekomst dit soort verdrietige situaties binnen een kerkenraad en binnen een gemeente net als u graag willen voorkomen.

U heeft een periode achter de rug die veel energie gekost heeft. U heeft daar vaak begrip voor gevraagd en gekregen. Wij en onze kinderen hebben een verdrietige nare tijd gehad, waarin veel van onze geloofsvreugde ons telkens weer ontnomen werd. U kunt ons helpen met het beantwoorden van de vraag of u ons vertrouwen wilt geven. Of wij in uw ogen werkelijk een geliefde broer en zus zijn. Kunt u ons dat vertrouwen geven en kunt u het ons laten zien dat wij dat vertrouwen krijgen? Het is voor ons inmiddels een kernvraag geworden. We zouden graag ervaren hoe het bedoeld is in een gemeente.

Met vriendelijke groet,

G8 en G1