

Van: KR-P2

Verzonden: woensdag 24 februari 2016 00:17

Aan: G8

Onderwerp:

G8 en G1,

Bijgevoegde woorden sprak ik in de Kerkenraad 4/1 en daarop doelde ik vanavond aan het slot van ons gesprek,

d.w.z. evenals voor ambtsdragers geldt ook voor gemeenteleden: kijken vanuit wat je gelooft/kijk omhoog, ook al heb je aanleiding tot kritiek etc.

Overigens vond ik het fijn dat en hoe we met elkaar gesproken hebben.

Hopelijk brengt dit ons z.s.m. verder, gericht op een werkbare situatie.

Vriendelijke groeten, KR-P2.

Kijken vanuit wat je gelooft

Als het over de kerk gaat is niet de belangrijkste vraag wat je er van ziet, maar wat we er van geloven. Het zou natuurlijk heerlijk zijn als dat wat je gelooft van de gemeente ook in haar functioneren zichtbaar is, maar als dat niet zo is, moet je het geloof in de gemeente niet opgeven.

Het antwoord op de vraag wat je gelooft over de kerk, is in de kern: dat Christus zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij is

daarmee begonnen en gaat daar mee door totdat Hij terugkomt. En tot die tijd zal hij bij de apostelen zijn, ook bij de ambtsdragers.

Wat je als ambtsdrager daarbij kenmerkt is de aandacht te richten op de hoop die in ons is. De gemeenteleden helpen te onderscheiden waar het op aan komt. Blijven bemoedigen en aanvuren, de gemeente aan te sporen om Christus voor ogen te houden, d.w.z. kijk omhoog!

In de praktijk van een gemeente kun je gemakkelijk afgeleid worden van waar het om gaat. Je wordt soms wat meegenomen in gesomber, geklaag of kritiek. Gebruik dan je verstand en wees nuchter. Blijf als ambtsdrager voorgaan in de hoop en het geloof in een betere toekomst.

Praktisch gezien betekent dit, dat je als ambtsdrager jezelf bewust blijft van hoe je kijkt naar de gemeente. Kijk je vanuit wat je ziet? Of kijk je vanuit wat je gelooft?

Laten we in 2016 meer naar boven kijken dan naar beneden!

KR-P2, 4-1-16