

Van: KR6
Verzonden: maandag 18 januari 2016 08:41
Aan: G1
Onderwerp: RE: vertrouwen

Dag G1, sterkte met het herstel (zijn de klachten verholpen?).

Graag spreek ik jullie zo gauw je weer wat fitter bent. Ik denk namelijk dat wat betreft onze verhouding, er meer sprake is van ruis op de lijn dan dat er fundamentele spanningen of conflicten zijn.

Hartelijke groet,

KR6

Van: G1
Verzonden: maandag 18 januari 2016 7:37
Aan: KR6
Onderwerp: RE: vertrouwen

Hallo KR6,

Morgenavond kan het gesprek niet doorgaan.
Momenteel ben ik aan het herstellen van een operatie. Deze week hervat ik mijn werk, maar de avonden wil ik derhalve nog vrijhouden.
Daarnaast ben ik er eenvoudigweg niet aan toe, het gevoel van onveiligheid is te groot.

Hartelijke groet,

G1

Van: KR6
Verzonden: woensdag 13 januari 2016 16:40
Aan: G1
Onderwerp: RE: vertrouwen

Dag G8 en G1, goed om me persoonlijk aan te spreken op dingen die jullie dwars zitten. Er is dunkt me voldoende reden om ons gesprek te hervatten.

Wees er van verzekerd dat mijn inzet nog steeds gericht is op goede verhoudingen binnen een gemeenschap die zich door Christus wil laten leiden en aanspreken. Jullie lijken te zijn gaan twifelen aan die inzet. Graag wil ik een gesprek die twijfels proberen weg te nemen.

Ik bel jullie om een afspraak te maken.

Hartelijke Groet,

KR6

Van: G1

Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 13:35

Aan: KR6

Onderwerp: vertrouwen

Hallo KR6,

Dit is geen mail/brief bestemd voor de kerkenraad. Het is een persoonlijke mail aan jou.

Gisteravond hebben G8 en ik, zoals bijna elke avond, het weer gehad over alle moeite die wij ervaren met de kerkenraad. Wij zitten sinds vorige week met een aantal vragen die we jou graag hadden willen stellen. Woensdag is KR10 hier geweest en hebben we kennis kunnen nemen van jouw weergave van een en ander. Twee dagen eerder kregen we eenzelfde weergave van M3.

Afgelopen zomer hadden we vertrouwen in jou. We gaan er ook nog steeds vanuit dat je bedoelingen toen oprecht waren. Daar is verandering in gekomen. Je nam afstand. Je liet zaken gaan, ging niet meer in op de vragen die we je stelden. Dit is meer dan een gevoel, mails zijn onbeantwoord gebleven.

Je hebt onduidelijkheden laten bestaan op momenten dat het volgens ons anders kon. Je gedraai/ niet meer precies weten/ net 'iets' andere weergave van de feiten rondom het stukje in het kerkblad hebben we als heel onprettig en ook als beschadigend ervaren.

Je hebt het vermogen om feiten te onderscheiden van meningen, je hebt het hier niet zichtbaar voor ons gebruikt. Heb je ons gevraagd naar de toedracht van 17 september? Wat houdt hoor en wederhoor in? Was het een gemakseus om ons niets te vragen of zien we het echt verkeerd?

De kool en de geit willen sparen is op korte termijn goed, het duurt nu echter te lang. Wij gaan al meer dan een jaar gebukt onder oneerlijke weergaves over ons. We gaan eraan onderdoor.

Waarom liggen nu al een jaar lang alle verplichtingen aan onze kant? Wat wil je (nog meer) van ons?

Waarom liggen er naast al die verplichtingen ook een aantal beschuldigingen waarbij wij niet eens een kans krijgen er iets over te zeggen?

Hoe heb jij je ingezet voor het herstel van verhoudingen? Het lijkt alleen maar erger en erger te worden... Wat is hierin jouw belofte waard gebleken?

Je hebt ons verdriet groter en blijvender gemaakt dan nodig was, misschien besef je dat niet.

Misschien wil of kun je het nog niet toegeven. Geeft niet, we hopen dat je in de toekomst deze gemeente gaat dienen met hele ipv halve waarheden. Wij verlangen naar een gemeente waar we de liefde van Christus kunnen ervaren. Een gemeente waar we ons veilig kunnen voelen.

Gode bevelen,

G1 (ook namens G8)