

Van: KR6

Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 09:42

Aan: G1; KR9; M1

Onderwerp: RE:

Dag G1, wat een verdrietig nieuws. Verdrietig vanwege het terugtrekken als muziekcoördinator en – dit in de eerste plaats- verdrietig om het niet meer je thuisvoelen in onze gemeente.

Ik overleg met M1 en KR9 over wat wij als cie kunnen doen.

Gods nabijheid toegewenst,

KR6

Van: G1

Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 23:38

Aan: 'KR6, KR9, M1

Onderwerp:

Beste mensen,

Ik trek me terug uit het [REDACTED]. Ik zorg ook niet meer voor een oplossing. Ik weet het niet meer. Wat een rottigheid.

Prima dat jullie niet gereageerd hebben vorige week, maar de trein dendert wel gewoon door...

Er is me gezegd dingen die niet lekker zitten te kanaliseren, ja, en dan?

Juist deze week is het rooster aangepast op mijn 'aanwezigheid', misschien iets om even in de gaten te houden.

Ik wil er niet meer bij horen. Bij deze gemeente waar leugens regeren niet. Het kan niet meer.

Groet,

G1

Van: G1

Verzonden: zaterdag 3 oktober 2015 20:39

Aan: KR6, KR9, M1

CC: KR10

Onderwerp: Avondmaal

Onderstaand briefje heb ik zojuist aan jullie geschreven. Ik heb niet op 'toon' en 'vorm' gelet. Deze brief is niet voor anderen bestemd. Ik hoop op jullie te kunnen vertrouwen hierin.

Beste KR6, KR9 en M1,

Deze week stond in het teken van voorbereiding op het heilig avondmaal. Ik zit inmiddels met behoorlijk wat twijfels rondom het aangaan, ik kom er eenvoudigweg niet uit. Mijn twijfel wordt gevoed doordat ik niet waarneem dat er door de kerkenraad een serieuze poging wordt gedaan om zaken recht te zetten. Dit is ons wel beloofd. Het maakt ons behoorlijk verdrietig en opnieuw knaagt de twijfel of ons wel echt een plek gegund wordt. Hoe serieus gemeend waren de gesprekken die gevoerd zijn? Wij dachten op jullie te kunnen bouwen, het blijkt niet waar te zijn.

Waar blijft een eerlijk verhaal in het kerkblad? Waar blijft een eerlijk en open en gemeend gesprek met KR-P1? Waar blijft een eerlijk gesprek met G9 over haar afschuwelijke brief? Werken jullie daar nog aan? Of wordt er toch onderscheid gemaakt in het durven aanspreken van kerkmensen? Zowel G8 als ik hebben uit de gesprekken begrepen dat het stukje in het kerkblad uitgebreider, openhartiger, informatiever zou zijn dan de brief aan de catechisanten. De gang van zaken rondom die brief aan catechisanten was ook al diep bedroevend. Inmiddels geeft KR6 het omgekeerde aan, hij wil het summier, en zorgvuldig wordt in formuleringen vermeden dat de kerkenraad excuus heeft gemaakt. Wij ontvangen op dit punt graag duidelijkheid van zowel M1 als van KR9. Zoals het nu gaat, komt het behoorlijk oneerlijk over. Betekent dit dat de kerkenraad eigenlijk geen excuus willen maken en dat het ons alleen maar is gezegd om ons 'zoet' te houden? Of ligt het anders, maar waarom dan? De brief aan de muzikanten is wat ons betreft duidelijk genoeg, deze is bovendien mooi omdat er gesproken wordt over het elkaar gevonden hebben. Heel graag willen we dat ook kunnen zeggen aan de gemeente.

Aan het avondmaal vieren we dat we onder de genade van God leven, dat deel zou ik erg graag meevieren. Echter, ik voel me door bovenstaande nog steeds openliggende dingen niet bij de gemeente horen. Ik wil ook heel graag de gemeenschap met anderen kunnen vieren. U staat toe dat er onrecht blijft bestaan. Waarom toch?

Waarom wordt alleen aan ons/mij heel veel inzet gevraagd? Het terugkomen is echt moeilijk, maar jullie werpen door de afwachtende houding nog steeds meer drempels op. Onze vriendschap met G5 en G10 staat inmiddels ook onder druk. Ik zie hen hun best doen om lijntjes te onderhouden, te zoeken naar verbinding met andere broeders en zusters. Maar ook hier blijft de broodnodige (en toegezegde) actie van kerkenraadskant volledig uit. Het is zo ongeloofwaardig allemaal. Zo verdrietig ook. Het gaat hier niet meer om fouten, die worden gemaakt en waar nodig hersteld, maar het gaat inmiddels ook om pure onwil. Ik sta daar (bij G5/G10) met mijn mond vol tanden, wat valt er nog te zeggen?

Vorige week heb ik redelijk onverwacht een urenlang en open gesprek gehad met M2. Er is veel uitgesproken en wat dat betreft voelt en is het weer goed. Mede daardoor ligt het verhaal rondom KR-P1 nu nog zwaarder voor ons. Ik kan het nu niet meer opbrengen met hem aan het avondmaal te gaan.

Hartelijke groet,

G1 (en ook een beetje van G8)