
Van: KR1

Verzonden: zaterdag 28 maart 2015 19:52

Aan: M1

Onderwerp: Re: onderligger voor KR smal inzake G1

Hoi M1, ik heb de onderligger met heel summiere aanpassingen verstuurd naar KR-S2.1.

De laatste brief van G1 is naast 'smal' ook aan jou gestuurd. Mijn reactie heb ik 'rood' erbij gezet. Zou jij je wijze licht er ook eens over willen laten schijnen...? (Het is nadrukkelijk mijn reactie en deze heb ik verder niet gedeeld.)

Tot morgen. We kunnen niet zonder de avondmaalstafel.

KR1

Van: KR-P1

Verzonden: dinsdag 24 februari 2015 19:28

Aan: KR-S2.1; M2; M1; KR1

Onderwerp: 'statement'

Broeders,

De afgelopen dagen veel nagedacht hoe de rapportage gesprekken helder met jullie terug te brengen op breed.

Heb signalen gekregen dat brs zich zorgen maken over de enorme hoeveelheid tijd die het vraagt van de KR

Staat als incidenten niet meer in verhouding tot de rest van het werk.

Opnieuw doorlezen van de rapportage van KR1 en M1 versterkt m'n respect voor de gegane weg.

Maar versterkt ook m'n twijfel bij de vele kleine verdraaiingen, etc, etc.

De waarheid van G1 is niet onze waarheid en geen basis voor verontschuldigungen.

Ik heb het eens van een andere kant benaderd

en een algemeen statement van iets lichtere aard voor het kerkblad geschreven.

Weet niet of het zo past, maar leg het bij jullie neer, wellicht is dit een goede tussen oplossing.

Hg

KR-P1 .

Drie rivieren punt

WP1 ligt op een eiland. Bij het [REDACTED] kijk je uit over drie rivieren. Het is een prachtig punt. Het beeld van de stromen die elkaar ontmoeten kreeg ik aangereikt bij het nadenken over onze eigen [REDACTED] kerk. De vergelijking is overigens niet nieuw. Een poos geleden werd in het ND de GKv ook als een driestromen land getypeerd. Ik vat de hoofdlijnen van het artikel hier kort samen.

Onze kerken tellen in de eerste plaats leden die vertrouwd zijn met de vrijgemaakte traditie. Zij waarderen de bekende liturgie en regelgeving (KO) binnen onze kerken. Verwachten ook dat anderen zich daaraan willen conformeren. Men wil graag de eenheid in denken en belijden bewaren. Een tweede stroming is minder gericht op die eenheid en het behoud daarvan. Men legt meer de nadruk op individuele ruimte in geloven en het kerk-zijn. Eigen inzichten en behoeftes bepalen de vorm en inrichting van het kerkelijk leven. Wat verbindt staat centraal. Synodes en (plaatselijke) kerkelijke afspraken zijn van minder belang. Een derde stroming hoort de gesprekken over de kerk gelaten aan. Het gaat hen om de ontmoeting met God en om zijn liefde. Dat mag uitbundig beleefd worden, niet gehinderd door formaliteiten en tradities.

Wellicht is deze typering niet vreemd voor u of voor jou. Misschien herken je jezelf in een van de drie stromen. Diversiteit in geloven en beleven is echt iets van onze tijd. Als kerkenraad merken we dat ook en zijn daar goed van op de hoogte. We krijgen op gebeurtenissen in de kerk gemeenschap soms zeer uiteenlopende reacties. Verwachtingen en behoeftes bij individuele kerkleden kunnen soms zo van elkaar verschillen, dat ze menselijkerwijs niet onder een noemer te brengen zijn.

In onze snel veranderende wereld komt daar nog een ander aspect bij. Dat is de rol van de sociale media. Enerzijds bieden die kerkleden een geweldige kans om goed te doen. Wat zijn er een mogelijkheden om anderen te bereiken. Of op afstand te kunnen meeleven of bemoedigen. Een prachtig middel ook om het evangelie te verspreiden. Anderzijds kunnen media kerkleden kwetsbaar maken. Het begrip media junk is al geïntroduceerd. Mensen die afhankelijk zijn geworden, misschien wel verslaafd, aan de vele berichtjes die hun smart Phone of pc voortbrengt. Het gaat echter niet alleen om het middel van de media. Het is vaak de onderliggende jachtigheid van onze maatschappij die verleidt tot het tikken van een haastige reactie of bericht. Antoine Bodar typeerde dat onlangs scherp: 'Het oordeel immers gaat steeds de kennis ver vooruit, niet minder dan de mening de informatie'. Inderdaad wat kan een ondoordachte mening, getwitterd, gemaild of gefacebooked, (ongewild) schade berokkenen, ook aan een broeder of zuster. Of dat ene persoonlijke mailtje wat je in vertrouwen kreeg, dat toch doorgemaild werd en toen.....

Diversiteit is iets moois. Moderne media zijn prima. Gebeurtenissen, reacties daarop, geven aan dat de kerk levend is. Met elkaar leven wil ook zeggen: we zijn aan elkaar gegeven en met elkaar verbonden. Wij worden allen geroepen om elkaar te dienen, ieder op zijn of haar plaats. Daarbij geldt het woord van Paulus aan de Korintiërs: " Jullie zeggen: Wij mogen doen wat we willen. Maar ik zeg Ja, maar alleen als je daarmee ook anderen helpt" en "Als je geen liefde hebt voor anderen, is alles wat je doet zinloos". (1 Kor 10-Bijbel in gewone taal). Bij de verzorging van de gemeente op aarde, de kudde, maakt God gebruik van ambtsdragers. Dat zijn hele gewone mensen. Voor het uitoefenen van de ambtelijke zorg wordt grote achting gevraagd (bevestigingsformulier). Die achting betreft niet de individuen maar het ambt en de verantwoordelijkheid die daardoor verleend wordt.

Tegen deze achtergrond wil de kerkenraad oproepen om te ontmoeten en met elkaar in gesprek te blijven. Ook als het een keer schuurt met een mede broeder of zuster. Ook als je iets anders voorgesorteerd staat dan je buurman of buurvrouw in de kerk. Of als het in jou ogen mooie idee niet direct uitgevoerd wordt. Misschien maak je je zorgen over de kerk of kerkverlating. Dat mag, graag zelfs, maar blijf wel in liefde verbonden. De kerk is een gemeenschap van heel verschillende mensen, die elkaar veel te bieden hebben. Zo mogen we uitstijgen boven de vervulling van onze eigen vragen en behoeften. Samen zijn we op weg naar Pasen, het feest van de opgestane Heer.