

Van: M1
Verzonden: woensdag 18 februari 2015 23:24
Aan: KR-P1:KR-S2.1:M2
CC: KR1
Onderwerp: Verslaa gesprekken G1 en G6
Bijlagen: Verslag gesprekken G1 en G6, 18 feb 2014.pdf

Geliefde broeders,

Op de valreep doe ik jullie bijgaand het verslag toekomen van de gesprekken die KR1 en ik gevoerd hebben met G1 en G6. Dit verslag is opgesteld in overleg met G1 en G6 en heeft daarmee ook hun instemming. De zonder meer nodige toelichting op dit verslag zal door KR1 en mij morgen gegeven worden.

Broeders, ik hecht er grote waarde aan om op voorhand dit aan u mee te geven als 'persoonlijke' noot:

Ik vind het in dit geval ronduit moeilijk en zwaar om dit verslag zo aan u voor te leggen. Juist ook omdat er in het verslag kritiek geuit wordt op 'collega-moderamenleden'. Ik heb, samen met KR1, als enig doel gehad bij het opstellen van het verslag om een zo compleet en waarheidsgetrouw beeld te geven van dat wat er besproken is tijdens de gesprekken. Daar maakt de kritiek op het handelen van moderamen een onmiskenbaar onderdeel van uit dat we niet weg kunnen laten.

Er worden in het verslag aanbevelingen gedaan richting kerkenraad/moderamen waar we wat mij betreft serieus naar moeten kijken en mee aan de slag moeten. Er zijn zeker zaken waar we zelfreflectie op toe moeten passen en waar we onszelf bewust van moeten zijn of worden, zie ook de notitie van KR7/D1 van vanavond. Leren van dat wat niet goed is gegaan en daar lessen uit trekken richting toekomst en vooral ook dat communiceren/terugkoppelen aan betrokkenen. Dat gaat overigens verder dan nu alleen rond het gebeuren G1 en G6, maar ook een deel van hun kritiek valt wel onder ditzelfde hoofdstuk. Het gaat in feite bij dit alles om de naastenliefde/betrokkenheid naar al onze broeders en zusters in de gemeente, de liefde die we naar het voorbeeld van Christus richting hen mogen en moeten betonen. De voorbeeldfunctie die we daarin hebben. Daarbij past ook dat we als ambtsdragers in Zijn dienst ons nederig en dienstbaar willen opstellen. En juist daarbij mogen we dan, omdat we dit vanuit onszelf niet makkelijk kunnen, vertrouwen dat God ons daarbij wil helpen met zijn Geest.

Geliefde broeders, ik hoop en bid vooral dat we in die weg samen willen optrekken. Ik hoop dat we als kerkenraad/moderamen ook daadwerkelijk een stap kunnen zetten op het gebied van zelfreflectie en open communicatie. Dat we dienstbaar willen zijn. Dat we daarmee (ook) G1 en haar gezin vast kunnen houden, het verdriet weg kunnen nemen. Dat vraagt zeker ook om begrip aan haar kant maar laten wij juist ook om dat te bereiken het goede voorbeeld geven en doen wat in ons vermogen ligt. Ik ben er van overtuigd dat als we ons zo opstellen we tevens een enorme dienst bewijzen aan de onderlinge verbondenheid van de hele gemeente en een hoop onrust weg kunnen nemen. En dat dan tot meerdere eer en glorie van Zijn naam.

In Christus verbonden,

Hart groet,
M1